



KINDER BIJBEL CLUB

De verborgen Schat

Datum: 11 mei 2022

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over Levi de tollenaar:

Als je over sommige wegen wilt reizen of door een lange tunnel, moet je tol betalen, een soort belasting. In Israël gebeurde dit vroeger al. En degene die dit geld ophaalde, heette een tollenaar. Ze werkten in een tolhuis. Die tollenaars moesten dit geld afgeven bij hun baas, de Romeinen. Vaak hielden ze ook wat achter voor zichzelf. Levi was ook zo'n tollenaar en dus ook een dief. De Heere Jezus komt bij het tolhuisje en kijkt Levi aan en zegt: 'Volg mij...' En, Levi laat alles achter en volgt de Heere Jezus. Nu hoort hij bij Jezus. Hij vraagt Jezus, zijn discipelen en zijn vrienden te komen eten. Tot hun grote schrik zien de farizeeën Jezus eten bij die tollenaars. Wie eet er nu met zulke oneerlijke mensen? Jezus antwoordt hen: 'Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn'. De farizeeën denken dat zij goed zijn door goede dingen doen maar je kunt alleen maar goed worden door de Heere Jezus. Het gaat erom dat je in Hem gelooft. Wat je doet zónder God is zonde. Levi was fout maar wordt door God weer goed gemaakt. De farizeeërs denken dat je je niet moet bemoeien met mensen die foute dingen doen maar dat deed de Heere Jezus juist wel. Hij wil dat JIJ hem volgt. Ook bij farizeeërs en bij foute mensen kan dit nog. Vraag om vergeving van je zonden, je foute dingen!

De leertekst is: Mattheus 9 vers 9

En Jezus ging vandaar verder, zag een mens in het tolhuis zitten, met de naam Matthéüs, en zeide tot hem: Volg Mij.

Opdracht:

Sla telkens twee rondjes over en schrijf die letters achter elkaar. Welke woorden komen daar uit?

Schrijf ze hier op: _____



Als je deze opdracht maakt en de volgende keer 25 mei inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!